

Aan

de regering van Israël
via de ambassade van Israël in Nederland

Als kerkelijke gemeenschap voelen we ons in het spoor van de God van Abraham, Izaäk en Jakob verbonden met het volk Israël. De aanval van 7 oktober jl. grijpt ons dan ook zeer aan. Opnieuw een laffe aanval op de staat Israël en zijn bewoners. Veel (jonge) onschuldige mensen werden door de terroristische aanval ontvoerd, misbruikt en mishandeld. Ook werden velen gedood. Een zwarte dag in de geschiedenis van Israël

Door de, op zich begrijpelijke, militaire reactie van Israël in de Gazastrook lijden veel burgers onder de omstandigheden. Ze zijn afgesneden van basisvoorzieningen en hulpkonvoeien (zoals in opdracht voor Kerk in Actie) worden tegengehouden bij de grens. Het baart ons grote zorgen dat onschuldigen, kinderen, vrouwen en mannen, hierdoor worden getroffen. Met name door het ontbreken van voedsel en water ontstaat er een humanitaire tragedie.

We beseffen dat de (geopolitieke) situatie ingewikkeld is. Het onthouden van basisvoorzieningen is echter een voedingsbodem voor nieuwe vijandschap. Wat het antwoord op een terroristische aanval ook is, het treffen van onschuldige burgers met hongersnood en dorst is dat zeker niet. Zoals door de mond van koning Salomo een andere weg klinkt:

*Als je vijand honger heeft, geef hem dan te eten,
als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken.
Dan stapel je gloeiende kolen op zijn hoofd.*

Dit wil niet zeggen dat we welke vijand dan ook zijn of haar gang moeten laten gaan. Wel dat we een beter mens moeten zijn dan onze tegenstander is. Hoe moeilijk dat ook zal zijn, dan zal er kans zijn de spiraal van haat te doorbreken.

Wij roepen daarom door middel van deze petitie op om humanitaire hulp zonder aanzien des persoons toe te staan.

Tegelijk bidden wij u ook wijsheid en mededogen toe om het juiste te doen en de burgerbevolking bij beide partijen te beschermen.

Namens de Protestantse Wijkgemeente 'Dorp' te Hellendoorn